

**NỀN TẢNG  
KINH THÁNH  
CỦA  
SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO**



# NỀN TẢNG KINH THÁNH CỦA SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO

*JH*

## GIỚI THIỆU

Mục đích của việc nghiên cứu:

- Để hiểu mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước.
- Để nghiên cứu sứ mạng của Chúa Giêxu.
- Để khám phá mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Tân Ước.

## DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

- I. ĐỨC CHÚA TRỜI SAI PHÁI DÂN YSORAÊN
  - A. ÁPRAHAM: Đức Chúa Trời công bố kế hoạch của Ngài.
  - B. GIÔSÉP: Giôsep được Đức Chúa Trời sai phái để gìn giữ dân thánh Ysoraên sót lại.
  - C. MÔISE: Sự đáp ứng của Môise đối với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, “Vâng! Có tôi đây.”
  - D. ĐAVÍT: “Nhà người và vương quốc của người tồn tại trước mặt Ta mãi mãi, ngôi người được thiết lập đời đời.”
  - E. ÊSAI: Êsai có một khái tượng từ nơi Chúa, nhận thức được tình trạng dơ bẩn của mình và khóc lóc xin được thương xót. Sau khi được tẩy sạch, ông nghe tiếng của Chúa kêu gọi “Ta sẽ SAI ai?”, thì ông đáp ứng, “Có tôi đây, xin hãy sai tôi.”
  - F. GIÊRÊMI: “Trước khi ông được sanh ra, Đức Chúa Trời đã chỉ định ông làm nhà tiên tri cho các dân tộc.”
  - G. ÊXÊCHIÊN: “Ta sẽ SAI người đến những con trai của nhà Ysoraên...”
  - H. GIÔNA: Không hiểu ông cần là một nguồn phước hạnh cho một quốc gia.
- II. ĐỨC CHÚA TRỜI SAI PHÁI CHÚA GIÊXU
  - A. Sự giáng sinh (biến thành nhục thể): Kiểu mẫu của sứ mạng truyền giáo.

- B. Sự đóng đinh: Giá phải trả cho sứ mạng truyền giáo.
- C. Sự sống lại: Mạng lệnh truyền giáo.
- D. Sự thăng thiên: Uy quyền dành cho công tác truyền giáo.

### III. CHÚA GIÊSU SAI PHÁI HỘI THÁNH

- A. Đại mạng lệnh!
- B. Mác 16:15-18
- C. Luca 24:46-49
- D. Giăng 20:21-23
- E. Công 1:8: Lời hứa về Đức Thánh Linh

### IV. MỘT KHUÔN MẪU CHO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

### V. HỘI THÁNH TIẾN TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?

### VI. SỰ CẤP BÁCH CỦA SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO

- A. Mathiơ 24:14
- B. Khải huyền 7:9-10
- C. 11.000 nhóm người chưa được truyền giáo

### VII. NHỮNG ĐỘNG CƠ TRUYỀN GIÁO

- A. Vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ.
- B. Yêu thương đối với dân sự Đấng Christ.
- C. Nóng cháy vì cơ danh Đấng Christ.
- D. Kính sợ Đức Chúa Trời.
- E. Tình yêu của Đấng Christ.
- F. Nhận biết trách nhiệm.
- G. Nhận biết đặc quyền.

### VIII. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TRONG TRUYỀN GIÁO

- A. Muối của đất.
- B. Ánh sáng của thế gian.

### IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

- A. ĐI RA cách cá nhân.
- B. DÂNG HIẾN cho việc truyền giáo thế giới.
- C. CẦU NGUYỆN cho thế giới.
- D. ĐỌC những sách, tạp chí, thư tín truyền giáo để giúp bạn cầu nguyện cách khôn ngoan.
- E. SUY NGHĨ với cái nhìn toàn cầu.

## I. ĐỨC CHÚA TRỜI GIAO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO CHO DÂN YSƠRAÊN

### A. **ÁPRAHAM:** Đức Chúa Trời công bố chương trình của Ngài

Sáng 12:1-3

1. Ta sẽ làm cho người nên một **dân tộc** lớn.
2. Ta sẽ **chúc phước** người.
3. Ta sẽ làm **nổi danh** người. Ápraham: Tổ phụ của nhiều dân tộc.  
VẬY người sẽ là nguồn phước.
4. Ta sẽ **chúc phước** cho người nào chúc phước người  
Ta sẽ **rửa sả** kẻ nào rửa sả người. — 2 nhóm người.
5. Để **các chi tộc trên thế gian** nhờ người mà được phước.

Đức Chúa Trời xác nhận lại lời hứa của Ngài cho Ysác trong Sáng 26:4 và cho Giacốp trong Sáng thế ký 32:12.

Chúng ta thấy điều này đã được ứng nghiệm trong Hêbơơ 11:12. Ápraham đã chết, không nhìn thấy sự ứng nghiệm này. Đất đai được giao trả lại cho Ysơraên 700 năm sau đó.

Rôma 4:13 - Phaolô gọi Ápraham là người thừa kế thế giới.  
Galati 3:6-9, 29 - Chúng ta là dòng dõi Ápraham do đó chúng ta là kẻ thừa kế lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm là nguồn phước cho các nước trên thế giới.

### B. **GIÔ-SÉP:** Giô-sép được Đức Chúa Trời Sai đi để bảo tồn dân thánh Ysơraên.

Sáng thế ký 45:4-8

- c.5 - Đức Chúa Trời SAI tôi.
- c.7 - Đức Chúa Trời SAI tôi
- c.8 - Đức Chúa Trời SAI tôi

### C. **MÔISE:** Môise đáp ứng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, “Có tôi đây.”

Xuất Êđíphtô ký 3:1-10

Đức Chúa Trời bày tỏ sự cảm động Ngài đối với dân sự của Ngài:

- c.7 - Ta đã **THẤY** sự cực khổ của dân ta

- Ta đã **NGHE** thấu tiếng than khóc của họ
  - Ta **NHẬN BIẾT** sự khổ sở của chúng - (NIV) Ta thương xót chúng
- c.9 - Ta **XUỐNG** để cứu dân này.

Rồi Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môise:

- c.10 - Ta sẽ **SAI** người  
hãy mang dân ta **RA KHỎI** xứ Êđiptô  
hãy mang họ **VÀO** Đất Hứa.

Môise có sẵn năm lý do để từ chối nhưng Đức Chúa Trời đã làm tắt cả lời từ chối trở nên vô hiệu. Nhưng chính Môise thì sẵn sàng - “Vâng! Có tôi đây” - mặc dầu ông đã đề nghị Đức Chúa Trời sai người khác tài giỏi hơn ông. Và rồi ông đã bước đi trong đức tin.

**GIAO ƯỚC VỚI MÔISE:** Xuất 19:3-6 — khẳng định Giao ước của Đức Chúa Trời với Ápraham.

Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Ysoraên rằng Ngài đã cứu họ ra khỏi xứ Êđiptô như thế nào. Vì cơ đó, Đức Chúa Trời nêu ra ba sứ mạng cụ thể:

1. **Sở hữu đặc biệt của riêng ta** (kho báu) giữa các dân tộc. “Đặc biệt” không có nghĩa là độc quyền, nhưng nhận lấy sứ mạng cứu rỗi đem đến cho thế gian. Sự chọn lựa này không phải là đặc quyền giữ cho riêng mình, mà là sự kêu gọi để hầu việc, để làm chứng nhân cho các quốc gia.
2. **Nước thầy tế lễ.** Chi phái Lêvi được biệt riêng ra làm thầy tế lễ. Một khuôn mẫu cho cả một quốc gia. Có hai chức năng:
  - Người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người.
  - Người trung gian giữa con người và Đức Chúa Trời.
 Nếu cả một dân tộc đều là thầy tế lễ thì họ sẽ chăm sóc, giúp đỡ ai? Những dân tộc khác.
  - Dân Ysoraên là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và những quốc gia khác - người xây cầu nối.
  - Thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời và loài người. Dân Ysoraên được chọn để hầu việc các dân tộc khác chứ không phải để giữ phước hạnh cho riêng mình.

Họ phải như thế nào để phục vụ những dân tộc khác?

3. Là **dân thánh** trong cách sống.

- Biệt riêng đời sống họ cho Chúa. Đức Chúa Trời đặt một sự khác biệt giữa Ysoraên và dân Aicập.
- Biệt riêng họ ra để phục vụ cho các dân tộc khác.

Điều kiện: Nếu người vâng lời Ta và giữ giao ước ta.

I Phiơơ 2:9 — Tân Ước

*“Nhưng anh em là dòng giống được LỰA CHỌN, là CHÚC TẾ LỄ nhà vua, là NƯỚC THÁNH, là dân thuộc riêng Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao ra các mỹ đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm đến sự sáng láng lạ lùng của Ngài.”*

**D. ĐAVÍT:** *“Nhà người và nước người sẽ bèn đổ trước mặt Ta đời đời, ngôi người sẽ vững lập đến mãi mãi.”*

II Samuên 7:16

Thi thiên 67:1-7

- c.2 - Đavít hiểu rằng Đức Chúa Trời chúc phước ông và dân tộc Ysoraên để các quốc gia trên đất biết sự cứu rỗi Ngài.
- c.4-5 - Đức Chúa Trời cai trị và hướng dẫn các dân tộc.
- c.6-7 - Bởi vì Đức Chúa Trời quá tốt đối với họ để họ bày tỏ mục đích của Chúa là ban phước cho các dân tộc.

Thi 96:3 *“hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước.”*

Thi 96:10 *“hãy nói giữa các nước rằng: ‘Đức Giêhôva cai trị.’”*

**E. ÊSAI:** *Êsai có một khái tượng của Đức Chúa Trời, ông nhận ra sự không thanh sạch của chính mình nên khóc lóc và đau đớn, xin Chúa thương xót. Sau khi ông được rửa sạch tội, ông nghe tiếng của Đức Chúa Trời kêu gọi, “Ta sẽ sai ai đi?” và ông trả lời “Có tôi đây.”*

Êsai 4:1-8

Êsai 6:8-9 Trong câu 9: Đức Chúa Trời sai ông **HÃY ĐI**

Êsai 49:6 *“Ta sẽ khiến người làm sự sáng giữa dân ngoại hầu cho sự cứu rỗi của Ta đến đầu cùng đất.”*



**F. GIÊRÊMI:** *Trước khi người sanh ra, Ta đã biệt người, lập người làm tiên tri cho các nước.*

Giêrêmi 1:10 — Ta đã lập người trên các dân các nước

Giêrêmi 1:5

- Nhỏ hoặc phá
- Diệt hoặc lật đổ
- Dựng hoặc trồng

**G. ÊXÊCHIÊN:** *“Ta sai người đến cùng con cái Ysoraên...”*

Êxêchiên 2:3

**H. GIÔNA:** *Không hiểu ông sẽ là một nguồn phúc cho các dân tộc.*

1. 1:2 - Giôna được kêu gọi để ĐI, nhưng thay vì đi ông đã trốn chạy.
2. 1:4 - Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cơn bão. Cơn bão thì vàng lời nhưng Giôna nhà truyền đạo Đức Chúa Trời đang ngủ, không biết rằng cơn bão dành cho ông (Hội Thánh lười biếng, ngủ mê, bỏ qua sự xét đoán của Đức Chúa Trời, tự cho rằng cơn bão ngoài kia không liên quan đến mình.)
3. - Con cá lớn nuốt Giôna. Chương trình Đức Chúa Trời là cứu thành Ninive và Đức Chúa Trời chuẩn bị con cá lớn nuốt Giôna.
4. - Trong bụng cá Giôna xin Đức Chúa Trời cứu ông.
5. 3:1 - Đức Chúa Trời nhắc lại mạng lịnh đi đến thành Ninive, và lúc này Giôna vâng lời.
6. 3:5-10 - Ở thành Ninive, từ nhà vua đến dân thường đều ăn năn tội lỗi mình mình và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ.
7. 4:1-3 - Giôna giận dữ vì Đức Chúa Trời đem lòng thương xót vượt ra khỏi dân Ysoraên đến dân ngoại. Mặc dầu ông vâng lời nhưng lòng ông thì không.
8. 4:6-11 - Đức Chúa Trời làm một sự thử thách khác với Giôna để ông hiểu. Đức Chúa Trời sắm sẵn một dây dưa cao trên Giôna để che nắng cho Giôna và rồi Đức Chúa Trời lại sai một con sâu chích dây leo cho héo để mặt trời gịoi xuống đầu Giôna. Đức Chúa Trời chỉ cho ông thấy đối với dây leo ông còn thương

xót thì tại sao Đức Chúa Trời không thương xót thành Ninive. Đức Chúa Trời đã thành công trong mục đích mình đề ra. Nhưng đối với Giôna thì sao...?

Giôna giống như dân Ysơrêl, họ nghĩ về mình nhiều đến nỗi không nhìn thấy các dân tộc khác. Giôna không chấp nhận dân tộc khác ngoài giao ước nhận được sự cứu rỗi. Ông tượng trưng cho Hội Thánh lười biếng không vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Trời để ĐI RA.

Ysơrêl đã thất bại trong việc trở thành nguồn phước cho những quốc gia trên thế giới. Ở Tân Ước sự thất bại của Ysơrêl được vẽ ra bằng hình ảnh cây không ra trái:

- a) **Cây vả** không có trái - Mác 11:12-24; 20-25
- b) Người làm việc trong **vườn nho** không kết quả - Mác 12:1-12
- c) **Nhánh nho** không kết quả - Giảng 19:1-8
- d) Nhánh **ôlive** không kết quả - Rôma 11:16-24

## II. ĐỨC CHÚA TRỜI SAI PHÁI CHÚA GIÊXU

Giăng 3:16. Có bốn giai đoạn truyền giáo trong cuộc đời Chúa Giê-xu.

### A. *Giáng sinh (thành nhục thể): Kiểu mẫu cho sứ mạng truyền giáo.*

Sự giáng sinh Chúa Giê-xu là điều kỳ diệu nhất - sanh bởi nữ đồng trinh.

Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian như một con người, để kinh nghiệm tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm:

- Ngài lớn lên trong sự khôn ngoan và trong một thân thể.
- Ngài phải học sự vâng lời / Ngài bị đói khát, mệt mỏi.
- Ngài đã trải qua sự giận dữ, thương xót.
- Ngài đối diện sự căm dỗ-sau khi chịu phép báp têm.
- Ngài chịu sự đau đớn.
- Ngài phải sống với đức tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời và liên tục đến nơi cầu nguyện để nhận sự hiểu biết và khôn ngoan từ Đức Chúa Trời.

#### 1. Khía cạnh quan trọng của sứ mạng truyền giáo là: **SỰ ĐỒNG HÓA.**

Hêbơ 4:15: *“Vì chúng ta chẳng có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta bèn là một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”*

Chúng ta cần phải làm giống như người mà chúng ta chăm sóc: cách sống gương mẫu, cách phục sức.

2. Khía cạnh khác là **PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC**. Ngài đã hạ mình rửa chân cho các môn đồ để họ thấy được hình ảnh phục vụ của Ngài. Ngài đã dạy: *“Ta đến không phải để được phục vụ song để phục vụ người khác.”* Đây cũng là động lực của chúng ta. Đi ra như tôi tớ, không phải là người chủ!

### **B. Bị đóng đinh trên thập tự giá: Giá phải trả cho sứ mạng truyền giáo**

Mục đích của Chúa Giê-xu đến thế gian là để chết trên thập tự giá thay tội cho chúng ta. Ngài là con chiên vô tội. Không ai có thể trả một giá như vậy. Vì thế chính Ngài hướng về phía chịu đóng đinh trên Thập tự giá.

Tại vườn Ghếtsemanê sự kinh khiếp của cái chết đè nặng trên Chúa. Chúa đã cố gọi Phierơ, Giacơ và Giăng để hậu thuẫn nhưng họ chìm trong giấc ngủ trong vườn. Nguồn giúp đỡ duy nhất của Chúa là Cha Ngài. Ngài chỉ muốn làm vùa lòng Đức Chúa Cha.

- Chúa Giê-xu, là Sự sống, phải chết.
- Chúa Giê-xu, Ánh sáng của thế gian, phải bị bao phủ bởi sự tối tăm.
- Giê-xu, Đấng không biết tội trở nên tội lỗi vì chúng ta.
- Giê-xu, Đấng chưa bao giờ biết xa cách Đức Chúa Trời, phải khóc lên, “Cha ôi! Sao Ngài lia bỏ Con!”

Nhưng Ngài lại nói rằng “Không theo ý con, nhưng theo ý Cha”.

Chúa Giê-xu đã chấp nhận vai trò mà dân Ysoraên đã từ bỏ, đó là Thầy Tế Lễ và Đầy Tớ Chịu Khổ. Khi làm như vậy Ngài đã mở một cánh cửa cho tất cả những ai tin Ngài trở nên thầy tế lễ và đầy tớ hầu việc Đức Chúa Trời.

Ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu.

- Tội lỗi đã được chuộc và sự tha thứ sẵn ban cho tất cả ai tin.
- Con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
- Sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người được phục hồi.

Nguyên tắc thập tự giá cho chúng ta là những kẻ tin:

1. Rôma 12:1 - Dâng **thân thể** mình làm của lễ SỐNG.
2. Rôma 5:3-4 - Không chỉ cần ân tứ, mà còn cần **phẩm tính**. Có được qua sự chịu khổ.

3. Hêb 13:15 - Dâng tế lễ bằng lời **ngợi khen**.
4. Luca 9:23 - **Tự bỏ** mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá theo Chúa.
5. Giacô 1:2-4 - Cần trưởng thành - qua sự **chịu khổ**.  
Trong sứ mạng mỗi ngày, có một giá phải trả. Ápraham đã phải lìa bỏ gia đình, nhà cửa, quê hương và tất cả những gì thân quen để Chúa dẫn ông đến nơi ông chưa từng biết.

Tất cả những nhà truyền giáo lớn lao nỗ lực để có sự trả giá lớn lao:

- **Sứ đồ Phaolô** - II Côr 11:24-28; II Tim 2:10
- **Huston Taylor** đã làm giống với những người Trung Hoa đến nỗi những giáo sĩ từng theo ông không muốn cộng tác với ông nữa. Ông thường bị đau đòn và thân thể yếu đuối. Nhưng ông đã nói: “Nếu tôi có 1000 cuộc sống tôi sẽ dâng hết cho Chúa tại Trung Hoa.”
- **William Carey** (Ấn Độ) và **Adoniram Judson** (Miến điện). Cả hai ông đều mất vợ và con trong khi đi truyền giáo.
- Ở Nam Mỹ, **Jim Elliot** và các nhà truyền giáo bị thổ dân giết.

Giăng 12:24: *“Nếu hạt lúa mì kia không chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều.”* Chúa Giêxu là hạt lúa mì phải chịu chết và nhờ đó nhiều người được sống, khi giá được trả, những bông trái được sản sinh.

### C. Sự phục sinh - Mạng lệnh truyền giáo

1. **Sự sống** mới Săn Cóc:  
II Côr 5:17 Vượt qua sự chết, chúng ta có sự sống mới. *“Ai ở trong Đấng Christ, ấy là một tạo vật mới”*
2. **Uy quyền** được Ban Cho:  
Chúa Giêxu đã ban cho Sứ Mạng Truyền Giáo to lớn trên nền tảng sự sống lại của Ngài. *“Tất cả quyền phép đã giao cho ta, vậy hãy ĐI..”*
3. **Chiến thắng** Satan cùng quyền lực của nó  
Côlôse 2:15 Qua sự sống lại tất cả quyền lực satan bị khuất phục - *“Đức Chúa Trời truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế*

*lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.”*

Sự phục sinh của Ngài đã làm Cơ Đốc Giáo tách rời Do thái Giáo. Chúa Giêxu không bị giới hạn trong một dòng dõi nào.

#### **D. Sự Thăng Thiên: Uy quyền dành cho công tác truyền giáo**

Mác 16:19 Sau khi giao nhiệm vụ cho các môn đồ, Chúa Giêxu thăng thiên và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài thăng thiên cách tỏ tường để chúng tỏ Ngài không còn ở thế gian nữa.

Êphêso 1:20-22 Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.  
 - Cao hơn hết mọi quyền, mọi phép,... và mọi danh.  
 - Tất cả mọi sự phục dưới chân Ngài.  
 - Đấng Christ làm đầu mọi sự.

Êphêso 2:6 Ngài làm chúng ta sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêxu Christ... Đây là vị trí mà từ đó chúng ta đến gần với sứ mạng: đồng ngồi trong Đấng Christ, tại một vị trí có uy quyền trên tất cả công việc của kẻ thù, và tất cả công việc của kẻ thù bị đặt dưới chân chúng ta.

Môn đồ được phán dặn rằng hãy chờ đợi lời hứa của Đức Thánh Linh. Họ đã không chờ đợi sự xuất hiện nào khác: không thể nhìn thấy Ngài nữa cho đến khi Ngài trở lại Lần thứ hai.

### **III. CHÚA GIÊXU SAI PHÁI HỘI THÁNH**

#### **A. Đại Sứ Mạng!**

Math 28:18-20

1. **Công bố** trong câu 18 — Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Đức Chúa Giêxu... Không thể đi bằng sức riêng của chúng ta.

TẤT CẢ uy quyền trên trời - những nơi trên trời nơi mà quyền lực ma quỷ đang hành động. Êphêso 1:20-22; Côlôse 2:15 — tại Thập tự giá Chúa Giêxu đã tước vũ khí những tên cai trị và uy quyền và bày tỏ chiến thắng tỏ tường trên chúng.

Và trên đất - trên tất cả mọi tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Uy quyền Ngài mở rộng đến những quốc gia là nơi Ngài sai chúng ta đến.

Nếu Chúa Giêxu không có tất cả các uy quyền, và nếu Chúa không lật đổ các chủ quyền và các thể lực, chúng ta không thể nào đem các quốc gia từ tối tăm qua sáng láng.

Dựa vào uy quyền của Chúa Giêxu, vì thế...

2. **Mạng lệnh** câu 19 — HÃY ĐI! Bởi vì chúng ta ở dưới uy quyền, và các quốc gia ở dưới uy quyền.
3. **Mục tiêu:** Hãy môn đồ hóa tất cả các dân.
  - Chúa Giêxu không kêu gọi người ta trở nên tín đồ mà trở nên môn đồ của Chúa Giêxu Christ - không làm môn đồ của Hội Thánh chúng ta hay theo cách chúng ta suy nghĩ, nhưng môn đồ của Chúa Giêxu.
  - Ngài không nói với họ điều này dễ dàng, nhưng rất khó khăn.
  - Chúa không yêu cầu họ “quyết định” nhưng phải theo Chúa trong sự vâng lời hằng ngày.
  - Chúa không bảo họ quên giá phải trả nhưng phải tính về điều đó.
  - Chúa không yêu cầu chúng ta có học thức hay vị trí trong xã hội nhưng muốn chúng ta vâng theo mạng lệnh làm môn đồ.
4. **Phương pháp:**
  - Làm phép báp têm cho họ trong danh Đức Chúa Cha, Con và Đức Thánh Linh - bước vào sự hiệp nhất và làm giống với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài.
  - Dạy họ chấp hành tất cả mạng lệnh của Chúa, không phải những gì họ muốn nghe hay những gì chúng ta muốn nói.
    - . Chúa Giêxu dạy qua bài giảng trên núi.
    - . Chúa Giêxu dạy qua các ẩn dụ, ví dụ.
    - . Chúa dạy môn đồ cầu nguyện.
    - . Chúa dạy ngoài trời, trong đền thờ, trên thuyền.
5. **Lời hứa:** câu 20 — “Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.” Lời hứa này dành cho khi chúng ta ĐI, chứ không dành cho chúng ta khi ở nhà và giữ những phước hạnh cho chính mình.

## TRUYỀN GIÁO KHÉP KÍN

### B. Mác 16:15-18

1. **Mạng lệnh** : ĐI khắp thế gian.

2. **Phương pháp** : **GIẢNG** Phúc Âm cho mọi vật thọ tạo.
3. **Lời hứa** : Ai tin và chịu phép Báp-têm sẽ **được cứu**.  
Dấu kỳ, phép lạ sẽ theo những người tin.

**C.** Luca 24:46-49

1. **Mạng lịnh** : Rao giảng **sự ăn năn** để được tha tội.
2. **Nền tảng** : Nhân **Danh** Đấng Christ - Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là nền tảng để sự tha thứ được ban cho mọi người.
3. **Vị trí** : Khắp **các dân**, bắt đầu từ Giêrusalem.
4. **Lời hứa** : Quyền năng của **Đức Thánh Linh** sẽ được thực hiện.

**D.** Giăng 20:21-23

1. **Mạng lịnh** : Cha đã sai Ta thế nào, Ta cũng SAI các người thế ấy.
2. **Lời hứa** : Ngài hà hơi trên họ để họ nhận được Đức Thánh Linh

**E.** Công vụ 1:8 - *Lời hứa của Đức Thánh Linh*

1. **Lời hứa** : Người sẽ nhận được **quyền phép**.
2. **Mục đích** : Làm **chứng nhân** cho Ngài.
3. **Vị trí** :
 

<b>Giêrusalem</b>	- nơi gần nhất và có nền văn hóa, gia đình, nơi làm việc của mình.
<b>Giudê</b>	- dân tộc của chính mình, láng giềng.
<b>Samari</b>	- những dân tộc khác.
<b>Những nơi xa nhất</b>	- khác ngôn ngữ, văn hóa.

Đức Thánh Linh được ban cho không phải chỉ để ban phước cho người nhận, nhưng còn để người nhận có thể ban phước cho những nơi xa xôi nhất của thế giới.

4. Những **đặc tính** của Hội Thánh đầy dẫy Thánh Linh — Công 2:42-47
  - a) **Sự dạy dỗ**                      c.42      Bằng cơ của một tín đồ đầy dẫy Thánh Linh là sự đói khát Lời của Đức Chúa

- Trời. Họ không chỉ vui hưởng kinh nghiệm lớn lao, hay thỉnh thoảng xem qua Lời của Đức Chúa Trời, nhưng liên tục hiến dâng cuộc đời mình cho tín lý của các Sứ đồ.
- b) **Sự thông công** c.42 Lần đầu tiên chữ này xuất hiện trong Tân Ước. Đức Thánh Linh tạo ra sự thông công. Thông công là chia sẻ.  
c.44-45 Hơn thế, chia sẻ với nhau và chia sẻ tài sản cho những người có nhu cầu.
- c) **Sự thờ phượng** c.46 Theo nghi thức hay không theo nghi thức: tại đền thờ hay tại nhà. Vui vẻ và kính sợ, vui mừng, lòng thành thực.  
c.47 Ngợi khen Chúa.
- d) **Quyền năng** c.43 Kính sợ, dấu kỳ, phép lạ.
- e) **Truyền giáo** c.47 Mặc dầu họ biệt riêng để giảng dạy, thông công và thờ phượng, họ không bỏ qua sự truyền giáo cho thế giới bên ngoài. Theo quan niệm của người Shan về Hội Thánh, là tín đồ chỉ thông công trong, chứ không ra bên ngoài! Một Hội thánh không hướng ra bên ngoài trở thành cái vỏ trống không.
5. **ĐỨC THÁNH LINH** là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sứ mạng truyền giáo.
- a) **ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐÁNG BAN QUYỀN NĂNG CHO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO**  
Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể kết án, đoán xét tội lỗi và xưng công bình —Giăng 16:8-11
- b) **ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐÁNG CẢM THỨC SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO**  
Đấng Christ đã đến để ở VỚI con người, Đức Thánh Linh đến để ở TRONG con người.



Quyền làm chủ của Đấng Christ ban cho chúng ta **UY QUYỀN** để làm chứng mọi người. Đức Thánh Linh cho chúng ta **KHẢ NĂNG** thuộc linh để cảm động những người mà chúng ta chia sẻ Phúc âm. Khi Đức Thánh Linh giáng trên một trăm hai mươi người ở phòng cao, họ tự mình chia sẻ những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho mọi dân. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trên Cơ Đốc Nhân, Ngài sẽ đặt vào lòng họ sự khao khát hoàn thành Đại mạng lệnh.

c) **ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐẲNG DẪN DẮT TRONG SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO**

Đức Thánh Linh thúc giục môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh đi xa hơn trong công tác truyền giảng.

- Công vụ 2:1 - 8:4 : Giêrusalem.
- Công vụ 8:9 - 12:25 : Giuđê và Samari.
- Công vụ 13:1 - 28:31 : Phần còn lại của thế giới.
- Công vụ 8:5-8 : Philip đến với người Samari bị ruồng bỏ.
- Công vụ 8:26-40 : Sự chuyên chở siêu nhiên để bắt kịp hoạn quan Êthiôpi.
- Công vụ 10 : Phierơ gặp Cọtây, thầy đội Ý, sau khi Đức Chúa Trời cho ông khả tượng.
- Sự bắt bố làm các môn đồ (Công vụ 11:9) và người Hy Lạp ở thành Antiốt nhận được Phúc Âm. Hội thánh được thành lập.
- Hội thánh Antiốt để riêng Phao lô và Banaba cho việc truyền giáo (13:2).
- Công vụ 13:46-48 — Phao lô công bố Phúc Âm sẽ đem đến cho người ngoại vì người Do thái đã khước từ điều này.
- Công vụ 16:6 — Phao lô bị Đức Thánh Linh ngăn trở giảng lời Chúa ở châu Á.
- c.7 : Đức Thánh Linh không cho phép họ đi đến Bithini.
- c.9 : Khả tượng về một người ở Maxêdoan.
- Qua hành trình truyền giáo của Phao lô, Phúc Âm được lan truyền qua vùng Tiểu Á — bảy Hội thánh mà sách Khải Huyền nhắc đến được thiết lập.
- Thôma đến Ấn Độ.
- Mathiơ đến Ai cập và Êthiôpi.

Trong năm bản kỹ thuật khác nhau của ĐẠI MẠNG LỆNH, chúng ta thấy có năm lời hứa.

1. Mathiơ : Môn đồ hóa
2. Mác : Những phép lạ
3. Luca : Dạn dĩ
4. Giăng : Uy quyền
5. Công vụ : Quyền năng

#### IV. MỘT KHUÔN MẪU CHO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

##### I Têsalônica 1:1-10

1. c.3 : Một Hội Thánh mang đặc tính đức tin và kiên định trong hy vọng và yêu thương. Đức tin tiến bước hướng lên phía Đức Chúa Trời. Tình yêu tiến bước hướng về phía những người khác. Hy vọng tiến bước hướng về sự trở lại của Chúa Giêxu Christ, chính điều này dẫn đến sự kiên nhẫn khi đối diện với sự bất bố.
2. c.4 : Một con người được Đức Chúa Trời yêu thương và chọn lựa. Chúng ta được Ngài chọn lựa vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta được chọn lựa để rao báo Lời Ngài cho các quốc gia.
3. c.5 : Lời đã được rao báo, không phải chỉ bằng lời, nhưng bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, và qua những việc điển hình. Đem đến sự cáo trách tội lỗi sâu xa.
4. c.6-8 : Lời Chúa đã được tiếp nhận
  - giữa sự bất bố
  - với sự vui mừng họ loan báo. Bất cứ nơi nào họ đi tới họ đều chia sẻ Phúc Âm.

Tại Nga một số người trở thành Cơ Đốc Nhân qua việc đọc những thông tin tuyên truyền chống lại Cơ Đốc Nhân của chính quyền, bởi vì Kinh Thánh được trích dẫn!
5. c.6-10 : Lời đem đến sự biến đổi.
  - c.6 : "*Anh em đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa.*"
  - c.7 : Trở nên gương tốt cho các anh em khác.

- c.9 : Bỏ hình tượng - sự lừa dối bị bẻ gãy. Quyền lực của hình tượng bị phá vỡ.
- c.9 : Thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chơn thật - hình tượng và thần giả dối. Tham gia cách sống động.
- c.10 : Chờ đợi sự trở lại của Đấng Christ. Không phải ngồi chờ cách thụ động, nhưng hầu việc cách sống động. Khi hầu việc cần chờ đợi Chúa, không hầu việc bằng sức riêng của mình.

Hội Thánh đã nhận Phúc Âm phải tiếp tục chuyển giao Phúc Âm. Nếu Hội Thánh đã trung tín với mục đích của Đức Chúa Trời thì đến nay thế giới đã được hoàn tất việc truyền giáo. Chúa Giêxu vẫn còn chờ đợi để mọi dân tộc, quốc gia và tiếng nói được nghe Phúc Âm trước khi Ngài trở lại.

## V. HỘI THÁNH ĐÃ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?

**30 -1800 SCN** Tập trung một phần ở châu Á và Châu Âu. Chủ yếu ở đế quốc La mã.

**Thời kỳ Trung cổ** “Thời kỳ đen tối” không có nhiều hoạt động của nhà truyền giáo.

**Thập niên 1800** Thế kỷ truyền giáo  
 William Carrey - Ấn Độ  
 Hudson Taylor - Trung Hoa  
 David Livingstone - Châu Phi  
 Adoniram Judson - Miến điện

**1900 -1960** Nước Mỹ trở thành nơi lớn nhất gửi người đi khắp thế giới truyền giáo. Hàng ngàn sinh viên đi vào cánh đồng truyền giáo với những nhiệm vụ đặc biệt: y tế, dịch Kinh thánh, Văn chương, Truyền thanh, Hàng không.

**1960 trở đi** Phục hưng lại lòng sốt sắng truyền giáo: YWAM, chủng viện truyền giáo Fuller, phong trào ân tứ.

**1969 -1976** Nhà truyền giáo Bắc Mỹ tăng lên 50%.  
 Những Hội thánh địa phương liên kết với những cuộc truyền giáo.  
 Những cuộc truyền giáo ngắn hạn.

Truyền giáo quyền năng.

Những người không tin Chúa.

Nhân sự tình nguyện.

Mạng lưới cầu nguyện - chiến trận thuộc linh và cầu thay.

### 1980 trở đi

Phục hưng ở những nước đang phát triển ở châu Á. Đông Âu . . . Năm 1910 chỉ có 6% dân số là Cơ đốc nhân và ngày nay là 60%.

Khuynh hướng mới trong truyền giáo : những người Á châu được gửi đến. Những nước mà những người Châu Âu không được phép đến - sự lo liệu của Đức Chúa Trời.

## THỐNG KÊ MÙA GẶT

Shibley: “Chúng ta không thể cho rằng sự tuôn tràn của Thánh Linh là không giới hạn (vì làm sao biết được sự tuôn đổ này vẫn còn trong tương lai). Chúng ta không thể cho rằng những cánh đồng luôn luôn sẵn sàng (vì sẽ có lúc nó không còn sẵn sàng - hãy bắt lấy cơ hội, đừng chờ đợi).”

## VI. SỰ KHẨN CẤP CỦA CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO

### A. Mathiơ 24:14

*“Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. BẤY GIỜ sự cuối cùng sẽ đến.”*

### B. Khải huyền 7:9-10

*“ . . . vô số người không đếm được . . . bởi các nước các chi phái, các dân tộc, các tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng . . . cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời Ta là Đấng ngự trên ngai và thuộc về Chiên Con.”*

Những câu Kinh Thánh này đã được thực hiện chưa? CHƯA

### C. 11.000 nhóm người chưa nghe nói về Chúa

Những quốc gia mà GCI được tổ chức:

- Ấn Độ: 3000 nhóm dân tộc, Tin lành chỉ đến được 145 nhóm.
- Srilanka: 40.000 ngôi làng, chỉ đến được 750 ngôi làng.

- Burma Shan: 6 triệu người, chỉ có 3500 người tin. Ở Miến Điện 88% là Phật giáo - có một triệu ngôi đền.
- Đông Mã Lai có 3500 nhà rong (long houses), chỉ đến được 700 người.
- Bangladesh: 116 triệu dân, 87% Hồi giáo, chỉ có 0,44 % Cơ đốc giáo.
- Pakistan: 123 triệu dân; 96,7% Hồi giáo, 2% Cơ Đốc Nhân.
- Nepal: 18 triệu , 89% theo Ấn độ giáo, và 0,58% Cơ Đốc Giáo.

## VII. NHỮNG ĐỘNG CƠ TRUYỀN GIÁO

### A. *Vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ*

Truyền giáo là trách nhiệm của toàn thể Hội thánh và mỗi cá nhân.

### B. *Tình yêu đối với linh hồn đồng bào*

1 Giăng 3:17-18

- c.17 - Tình yêu nhìn thấy nhu cầu của những người khác - chết trong tội lỗi không có Chúa - chịu sự phán xét của Chúa - Cần có lòng thương xót để giựt họ ra khỏi sự tối tăm." Nếu người nhìn thấy anh em mình có nhu cầu mà không có lòng thương xót."

Tình yêu thương CẢM NHẬN được nhu cầu của người khác. Chúa Giêxu hành động vì lòng trắc ẩn.

- c.18 - Tình yêu HÀNH ĐỘNG để đáp ứng nhu cầu của kẻ khác. Tình yêu không bằng lời nói nhưng bằng hành động và lẽ thật. Nếu bạn thấy nhu cầu, và cảm nhận được nhu cầu, bạn phải hành động.

### C. *Sốt sắng vì cơ danh Đấng Christ.*

Đức Chúa Trời có quyền trong sự đòi hỏi chúng thờ phượng duy một mình Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất.

Thí dụ: Êli đối nghịch với những tiên tri Ba-anh.

Chúa Giêxu đối với nhà của Đức Chúa Trời.

### D. *Kính sợ Chúa*

II Côr 5:11-14

Chúng ta phải tính sổ về đời sống và công việc của chúng ta, luôn cả

việc quản gia Phúc Âm. “Bởi vì chúng ta biết kính sợ Chúa như thế nào, nên chúng tôi cố thuyết phục người ta tin.”

### **E. Tình yêu của Đấng Christ**

II Côr 5:14-17

Vì tình yêu của Đấng Christ thúc đẩy chúng tôi - Tình yêu của Ngài đối với chúng tôi.

### **F. Nhận biết trách nhiệm**

Rôma 1:14-17

c.14 - bắt buộc - người mắc nợ. Truyền giáo là đang trả nợ.

c.15 - nóng nảy để giảng Phúc Âm.

c.16 - không hổ thẹn về Phúc Âm.

### **G. Nhận biết đặc ân**

II Côr 4:1 - “Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi có chức vụ này.”

Êph 3:7-9 - “Bởi ân điển được ban cho để giảng Phúc Âm.”

## VIII. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

*“Các người là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại? Muối ấy không còn dùng được chi nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.”*

*“Các người là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được; cũng không ai thấp đèn mà ở dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các người, và ngợi khen Cha các người ở trên trời.” — Mathiơ 5:13-16*

### **A. Muối của đất**

1. Vị mặn. Chúng ta cần nếm hương vị này vào xã hội nơi mà chúng ta đang sinh sống.
2. Muối bảo quản - Ngăn trở sự hư hoại.
3. Muối làm đau nhói khi đem chà vào vết thương bị hở miệng. Những

người không là Cơ Đốc Nhân bị cáo trách tội lỗi khi chúng ta sống cho Đức Chúa Trời.

4. Muối tạo sự khao khát. Chúa Giêxu thu hút mọi người vì họ thấy trong Ngài có một điều gì đó làm họ khao khát muốn có.
5. Muối thẩm thấu. Những gì che dấu. Nhiều điều chúng ta làm chỉ có Đức Chúa Trời có thể thấy. Muối cần phải có trong bản tính giống Đấng Christ của chúng ta. Nếu muối mất vị mặn nó trở nên vô dụng... giống như một Cơ Đốc Nhân không bày tỏ bản tính Đấng Christ, giống như bỏ muối vào trong ly trứng trộn sữa và không bao giờ uống cả!

### **B. Sự sáng của thế gian**

1. Ánh sáng xuyên qua tối tăm - ngay cả ánh sáng của một que diêm.
2. Người ta có thể trông thấy ánh sáng — *“Họ thấy những việc lành của các người và ngợi khen Cha các người ở trên trời.”*

Ánh sáng liên hệ với cách cư xử giống Đấng Christ. Đừng che giấu ánh sáng của bạn.

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

### **A. ĐI cách cá nhân**

Không phải tất cả chúng ta đi đến một quốc gia khác.

Đức Chúa Trời cần những con người làm việc tại đây. Ápraham được kêu gọi để từ bỏ mọi điều quen thuộc với ông. Với bạn điều đó cũng có thể là đi đến một làng khác hay một bộ tộc khác. Một nơi nào đó?

Bạn có thể giống như Êsai và nói rằng: “Lạy Chúa! Có con đây, xin hãy sai con!” Hay bạn nói “Có con đây, xin hãy sai ai đó!”

### **B. HÃY DÂNG HIẾN cho sứ mạng truyền giáo thế giới**

Sứ mạng này có là một phần trong ngân sách của bạn không? Ngân sách của bạn có thể là rất nhỏ, nhưng bạn có để Đức Chúa Trời nói với bạn hãy để ra bao nhiêu phần trăm cho việc truyền giáo?

### **C. HÃY CẦU NGUYỆN cho thế giới**

Hãy xem báo mỗi ngày và cầu nguyện cho những nước khác. Hãy nhìn vào bản đồ thế giới và hãy để Chúa đặt gánh nặng nào đó trên bạn. Hãy cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa.

- Math 9:37-39 - *“Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.”*
- II Côr 4:4 - *hãy nhận biết rằng “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy vinh hiển chói lói của Tin Lành Đáng Christ...”*
- I Côr 2:14 - *hãy nhận biết “người có tánh thiên nhiên không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự đồ dại không thể hiểu biết được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”*

Chúng ta cần phải cột lại công việc của Satan đang hành động trong những tấm lòng của người không tin, đang cai trị các quốc gia, trước khi chúng ta nhìn thấy sự cứu rỗi đến. Mathiơ 18:18 bảo chúng ta, *“bất cứ điều gì người buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các người mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.”* Buộc lại những quyền lực của sự tối tăm đã làm mù tâm trí và tấm lòng con người, và mở ra ánh sáng của Phúc Âm để đem sự cứu rỗi đến.

- Êxê 22:30 - *Chúa nói rằng Ngài đang tìm một người đứng chỗ sút mẻ, nhưng không tìm được người nào.*
- Thi thiên 2:8 - *“Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải”.* Khi chúng ta cầu nguyện cho các quốc gia, chúng ta hãy đem chúng ta vào trong mục đích của Đức Chúa Trời, hơn là lôi kéo Đức Chúa Trời vào trong chương trình của chúng ta.

Cầu nguyện đòi hỏi kiên trì.

- Đan 10:12-13 - *“... vì kể từ ngày đầu mà người đã chuyên lòng hiểu, hạ mình người xuống trước mặt Đức Chúa Trời người, thì những lời người đã được nghe, và vì có những lời người mà ta đã đến. Song vua nước Pheroso đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày...”*

Nếu chúng ta muốn phóng thích quyền năng của Đức Chúa Trời để đem vào mùa gặt thế giới, chúng ta nên nhớ:



1. Cầu nguyện với sự **hứa nguyện**.
2. Cầu nguyện **sốt sắng, nóng cháy**, không nửa vời.
3. Cầu nguyện cách **cụ thể** cho các nước, cho các nhà truyền giáo.
4. Cầu nguyện trong sự **hiệp một** với những người khác.
5. Cầu nguyện **kiên trì, bền đỗ**.
6. Cầu nguyện  **mạnh mẽ** chống lại các tà linh đang cai trị trên các nước mà chúng ta đang cầu nguyện cho.
7. Cầu nguyện với sự **trông đợi**, tin rằng Chúa sẽ trả lời.

**D. ĐỌC** những sách truyền giáo, tạp chí, bản tin để giúp bạn cầu nguyện cách khôn ngoan

**E. SUY NGHĨ** trên bình diện thế giới

Không chỉ riêng cho khu vực của bạn

Hãy là một Cơ Đốc Nhân với SỨ MẠNG LỚN LAO, giúp đỡ mang mạng lệnh truyền giáo đến Hội Thánh.

Câu trả lời của chúng ta : Giôna?  
Êsai?

### **Sách Tham Khảo:**

1. Bob Sorge, *Exploring Worship*, (New York: Bob Sorge), 1987
2. *Nền tảng Kinh Thánh của sứ mạng Truyền giáo*, Avery T. Willis, Jr.

