

# ĐỨC THÁNH LINH



# **ĐỨC THÁNH LINH**

## **NGƯỜI BẠN GẦN GŨI CỦA CHÚNG TA**

*FW*

### **GIỚI THIỆU:**

Mục đích của bài học này:

- Học những phần Kinh Thánh liên quan đến Thân vị Đức Thánh Linh.
- Để có một hiểu biết tốt hơn về CÔNG TÁC của Đức Thánh Linh trong đời sống một người tín đồ.

### **DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG**

#### **I. ĐÁNG GIÚP ĐỠ:**

- A. Một người bạn.
- B. Một người bạn để nói chuyện với.
- C. Ngài nói như thế nào?

#### **II. BẠN BIẾT NGÀI**

- A. Đức Thánh Linh là một thân vị Thuộc Linh - tách biệt và rõ ràng.
- B. Đức Thánh Linh là Chúa và là Đức Chúa Trời.

#### **III. “...VỚI BẠN ...TRONG BẠN”**

- A. Ai ở trong bạn?
- B. Những hình ảnh về công tác của Đức Thánh Linh.
  1. Lửa.
  2. Gió.
  3. Nước.
  4. Dấu ấn.
  5. Dầu.
  6. Chim bồ câu.

#### **IV. GIÁO SƯ CỦA BẠN**

- A. Dạy bạn
- V. NGƯỜI HƯỚNG DẪN BẠN
  - A. Hướng dẫn và dẫn dắt bạn.
  - B. Là Giáo sư và người hướng dẫn của chúng ta, chúng ta phải trò chuyện với Ngài.
- VI. LÀM VINH HIỂN CHÚA GIÊXU
  - A. Làm vinh hiển Chúa Giêxu VỚI bạn
  - B. Làm vinh hiển chúa Giêxu TRONG bạn.
  - C. Làm vinh hiển Chúa Giêxu QUA bạn, trong năng quyền đến với kẻ khác.
- VII. NGÀI ĐEM ĐẾN SỰ CÁO TRÁCH
- VIII. NGÀI ĐEM ĐẾN SỰ CẢI ĐẠO VÀ SỰ TÁI SINH
- IX. NGÀI GIẢI THOÁT KHỎI QUYỀN CỦA TỘI LỖI VÀ SỰ CHẾT
- X. NGÀI BAN SỰ BẢO ĐẢM VỀ SỰ CỨU CHUỘC
- XI. NGÀI BAN SỰ SỐNG CHO THÂN THỂ HAY CHẾT CỦA BẠN
- XII. ĐỨC THÁNH LINH BAN NĂNG LỰC CHO SỰ CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA.
- XIII. ĐỨC THÁNH LINH LINH CẢM CHO SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
- XIV. ĐỨC THÁNH LINH TRÊN CHÚNG TA BAN QUYỀN NĂNG CHO SỰ HẦU VIỆC

## I. “ĐÁNG GIÚP ĐỠ” CỦA BẠN

Từ Hylạp: “Paracletos, được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ.”

*“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên ủi khác, để ở với các người đời đời, tức là thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các người và sẽ ở trong các người.” —Giăng 14:16-17*

### A. Một Người Bạn:

Châm 18:24, 17:17; Giăng 15:15

### B. Một Người Bạn, là một người nào đó mà bạn Nói Chuyện Với

II Côr 13:14

### C. Ngài Nói Như Thế Nào?

1. Rôma 8:16            Một **sự nhận biết** trong lòng bạn.
2. Hêbơơ 10:15-17    Qua **Thánh Kinh**.
3. Công 2:16-17        **Tiên tri - Khải tượng - Giác mơ** Hab: 2:1-3
4. I Côr 2:9-12         Khải thị — Giăng 16:13-14

## II. “... BẠN BIẾT NGÀI”

*“... Mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các người biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các người và sẽ ở trong các người.” —Giăng 14:17*

A.W.Tozer    “Tại phần lớn các Hội Thánh Cơ Đốc Giáo, Đức Thánh Linh hoàn toàn bị bỏ quên. Việc Ngài có mặt hay không chẳng tạo ra một sự thật khác biệt nào cho mọi người.”

Phần lớn tất cả các Cơ Đốc Nhân đã nghe nói VỀ Đức Thánh Linh, nhưng bạn có BIẾT NGÀI không? Như một thân vị thiên thượng thật sự, một thân vị ĐƯỢC BIẾT ĐẾN, ĐƯỢC THƯƠNG YÊU, ĐƯỢC THỜ PHƯỢNG trong mối quan hệ gần gũi.

Chữ “biết” ở đây có ý nghĩa hiểu biết từ kinh nghiệm, chớ không phải chỉ bằng tâm trí.

Biết người nào đó là một việc; nhưng lại là một việc khác hẳn nếu nói “biết” người đó một cách riêng tư (cá nhân).

### A. Đức Thánh Linh là một **Thân Vị Thuộc Linh** - tách biệt và rõ ràng.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Có ý muốn và tâm trí riêng                      | Rôma 8:27; I Côr 12:11                           |
| 2. Bị làm buồn<br>(bị đau đớn tột cùng về tâm trí) | Êsai 63: 8-14; Êph 4:29-32                       |
| 3. Bị dập tắt                                      | I Têsalônica 5:19<br>(làm tắt, nguội đi, đè nén) |
| 4. Bị chống cự                                     | Công vụ 7:51                                     |
| 5. Bị nhục mạ, khinh lờn                           | Hêbơr 10:29                                      |
| 6. Bị nói dối                                      | Công vụ 5:3                                      |
| 7. Bị phạm thượng                                  | Mác 3:28-29                                      |
| 8. Chúa Giêxu rất quan tâm đến Ngài                | Giacơ 4:4-5                                      |

**B. Đức Thánh Linh là CHÚA và là ĐỨC CHÚA TRỜI**

II Côr 3:17; Giăng 4:24; Công vụ 5:3-4

1. **Toàn tại** Thi 139:7-10 (Những thần linh không giống như vậy)
2. **Toàn năng** Giăng 6:63; II Côr 3:6; Gióp 33:4
3. **Toàn tri** I Côr 2:9-12
4. **Đời đời** Hêb 9:14

Bạn là **đền thờ** của Đức Chúa Trời/Đức Thánh Linh —I Côr 3:16-17  
Ngài có được nhìn nhận như vậy không? Nhận biết?  
Ngài có được thờ phượng không?

**III. "... VỚI BẠN... TRONG BẠN"**

*"Tức là thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các người biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các người và sẽ ở trong các người." —Giăng 14:17*

*Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêxu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống."—Giăng 7:37*

*"Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt dẫu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài."—Rôma 8:9*

**A. Ai Ở Trong Bạn?**

1. Mathiơ 10:20

Thánh Linh của **Đức Chúa Cha**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 2. Công 16:7                 | Thánh Linh của <b>Chúa Giêsu</b>                   |
| 3. Rôma 8:9                  | Thánh Linh của <b>Đức Chúa Trời</b>                |
| 4. Rôma 8:9                  | Thánh Linh của <b>Đấng Christ</b><br>I Phierơ 1:11 |
| 5. Galati 4:6                | Thánh Linh của <b>Con Ngài</b>                     |
| 6. Philip 1:19               | Thánh Linh của <b>Chúa Giêsu Christ</b>            |
| 7. Rôma 1:4                  | Thánh Linh của <b>Thánh khiết</b>                  |
| 8. Hêb 10:29                 | Thánh Linh của <b>Ân Điển</b>                      |
| 9. I Phierơ 4:14             | Thánh Linh của <b>Vinh Hiển</b>                    |
| 10. Giăng 16:13; Êsai 11:2-3 | Thánh Linh của <b>Lẽ Thật</b>                      |
| 11. Rôma 8:15                | Linh của sự <b>Nhận Làm Con</b>                    |
| 12. Rôma 8:2                 | Thánh Linh của <b>Sự Sống</b>                      |
| 13. II Côr 4:13              | Thánh Linh của <b>Đức Tin</b>                      |

**B. Những hình ảnh điển tả công tác của Đức Thánh Linh**

Thật là khó khăn khi chỉ dùng Lời để truyền đạt lẽ thật. Dùng biểu tượng hay hình ảnh giúp chúng ta hiểu biết rộng hơn.

1. **LỬA** Nói về sự thiêu hủy của Ngài, quyền năng làm **tinh sạch** đời sống tín đồ.  
Luca 3:16; Công vụ 2:3; Êsai 6:1-7.
2. **GIÓ** Nói đến **quyền năng vô hình** của Ngài đưa bạn đến nơi Ngài muốn.  
Giăng 3:8
3. **NƯỚC** Nói về sự **tẩy rửa** của Ngài. Quyền năng rửa sạch đổ đầy người tín đồ để tuôn tràn sự sống thuộc linh.  
I Côr 6:11; Tít 3:5; Giăng 7:37-39.
4. **DẤU ẤN** Nói đến **quyền làm chủ** của Ngài trên người tin Ngài. Đó là một sự giải quyết đã hoàn tất, đời đời.  
Êphêsô 1:13.
5. **DẦU** Nói về quyền năng của Ngài **xức dầu** để phục vụ hay chữa lành.  
Công 10:38; Mác 6:13

6. **BỒ CẦU** Nói về bản chất **mềm mại, nhạy cảm và bình an** của Ngài.  
Luca 3:22

#### IV. GIÁO SƯ CỦA BẠN

*“Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các người mọi sự, nhắc lại cho các người nhớ mọi điều ta đã phán cùng các người.” —Giăng 14:26*

##### A. Dạy bạn:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. <b>Kinh Thánh</b>                    | II Phierơ 1:21            |
| 2. <b>Cầu nguyện</b>                    | Rôma 8:26-27; Êphêso 6:18 |
| 3. Những gì <b>Đức Chúa Trời đã ban</b> | I Côrinhtô 2:9-16         |
| 4. Những việc <b>sẽ đến</b>             | I Sứ ký 12:32             |
| 5. <b>Hầu việc</b> như thế nào          | I Côr 2:4-5               |
| 6. <b>Nói</b> điều gì                   | Công 6:10; Mathiơ 10:20   |

#### V. ĐẲNG HƯỚNG DẪN BẠN

*“Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các người vào mọi lẽ thật, vì Ngài không tự mình nói, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các người những sự sẽ đến.” —Giăng 16:13*

*“Ngài sẽ dẫn dắt bạn.” —Rôma 8:14*

##### A. **HƯỚNG DẪN** và **DẪN DẮT BẠN**

- Đến **nơi nào** Ngài muốn bạn hầu việc. Công 8:29; 10:19
- Trong **sự công nghĩa** Giăng 16:8

##### B. Là vị **Giáo sư** và **Người hướng dẫn**, chúng ta phải **trò chuyện** với Ngài.

*“Tâm trí của người tội nhân là sự chết, nhưng tâm trí được Thánh Linh kiểm soát là sự sống và bình an.” —Rôma 8:6*

*“Đặt tâm trí chúng ta nơi Ngài.” —Rôma 8:26*

- Công vụ 1:2 Chúa Giêxu nói những gì **Thánh Linh** bày tỏ
- Công vụ 8:29 Đức Thánh Linh nói với **Philíp**
- Công vụ 10:19 Ngài nói với **Phierơ**
- Công vụ 13:2 Ngài nói với **họ**





3. Êphêso 3:16-19 “...Thánh Linh của Ngài... trong tình yêu... được ĐẦY DẪY với **sự trọn vẹn** của Đức Chúa Trời.”

**THÁNH LINH CÀNG HƠN => CHRIST CÀNG HƠN => TÌNH YÊU CÀNG HƠN => SỰ TRỌN VẸN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI => NHIỀU NGƯỜI THAY ĐỔI**

4. KHI ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH

Phẩm cách của Ngài - **TRÁI** của THÁNH LINH SẼ ĐƯỢC BÀY TỎ **TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA**

Galati 5:22

a) **TÌNH YÊU**

Chỉ tình yêu mới có thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Người tín đồ phải trở nên một người có tình yêu hà hơi, tình yêu làm chủ và tình yêu dẫn dắt.

II Côr 5:14

Nếu không có tình yêu, chúng ta chỉ là tiếng kêu của tôn giáo.

I Côr 13:1; Giăng 15:12-13

b) **NIỀM VUI**

Là kết quả của việc cư trú trong tình yêu của Ngài. Sức mạnh của tình yêu

Giăng 15:11; Rôma 14:17

c) **BÌNH AN**

Là kết quả của việc cư trú trong Ngài

Giăng 14:27; 16:33  
Philíp 4:7; Côlôse 3:15

d) **KIÊN NHẪN**

Tình yêu thì kiên nhẫn, chịu đựng lâu dài

I Côr 13:4

e) **NHÂN TỪ**

Yêu thương thì nhân từ

Sự dẫn dắt của tình yêu  
I Côr 13:4

f) **HIỀN LÀNH**

Tính cách của tình yêu

“Ta là Người chăn tốt lành”

Giăng 10:11”; Thi 106:1;  
Rôma 2:7, 10; 12:21;  
Galati 6:10; I Phierô 3:11

g) **TRUNG TÍN**

Sự tin cậy của tình yêu

Phó thác  
Math 25:21; Luca 16:10;  
Khải 2:10

h) **MỀM MẠI / NHU MÌ**

Sự nhu mì của tình yêu

II Côr 10:1

i) **TIẾT ĐỘ / TỰ CHỦ**

Chiến thắng của Tình yêu

“Không có luật pháp nào cấm những điều này.” Khi Đức Thánh Linh kiểm soát con người thì con người không cần một luật lệ nào để bắt buộc anh ta phải sống một đời sống công bình. Bí quyết để Đức Thánh Linh cai trị một đời sống được tìm thấy trong. —Rôma 12:1-2

Đặt tất cả con người bạn lên bàn thờ, và để Thánh Linh đầy dẫy lòng bạn bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. —Rôma 5:5

**C. Chúa Giêxu được vinh hiển qua bạn, trong quyền năng đến với những người khác.**

1. Giăng 14: 12,16

2. I Côrinhtô 2:4-5

3. Xachari 4:6      “quyền thế”      - tài năng và khả năng thiên phú  
                                 “năng lực”      - những gì mà chúng ta có được, đạt được.

Ví dụ: tiền bạc, ảnh hưởng...

Duy chỉ Đức Thánh Linh mới có thể làm những gì Đức Chúa Trời muốn làm.

4. Các ân tứ Thánh Linh:

I Côrinhtô 12:7-11

a) **Lời của sự Khôn ngoan**

I Côr 2:6-14

b) **Lời của sự Tri thức**

Công 5:3; 10:11-20;  
Giăng 16:13

c) **Đức tin**

II Côrinhtô 4:13

d) <b>Ân tứ chữa bệnh</b>	Công 2:43; 3:6-8; 5:12-16
e) <b>Thực hiện phép lạ</b>	Công vụ 19:11-12; 8:13
f) <b>Tiên tri</b>	Công 11:27-28; 21:10-11
g) <b>Phân biệt các linh</b>	Công 16:16-18
h) <b>Nói các thứ tiếng</b>	
i. Ngôn ngữ cầu nguyện	Giude 20; I Côr 14:2, 5, 14, 18
ii. Ngôn ngữ cho con người	Công 2:4-13 I Côrinthô 14:21-22
iii. Thông giải các thứ tiếng	I Côrinthô 14:5, 13

## VII. NGÀI ĐEM ĐẾN SỰ CÁO TRÁCH TỘI LỖI

*“Khi ngài đến sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các người cũng chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét.” —Giăng 16:8-11*

## VIII. NGÀI ĐEM ĐẾN SỰ QUI ĐẠO VÀ SỰ TÁI SINH

*“Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót Ngài. Ngài đã cứu chúng ta qua sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” —Tit 3:5*

*“Đức Chúa Giêxu cất tiếng đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể bước vào nước Đức Chúa Trời.” —Giăng 3:5*

*“Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng chẳng biết đi đâu. Người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.” —Giăng 3:8*

*“Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các người đều là thần linh và sự sống. —Giăng 6:63*

*“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” — I Phi 1:23*

## IX. NGÀI GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI KHỎI QUYỀN LỰC TỘI LỖI VÀ SỰ CHẾT

*“Bởi vì qua Đức Chúa Giêxu Christ, luật của Thánh linh sự sống đã buông tha tôi khỏi luật của sự tội và sự chết.” —Rôma 8:2*

## X. NGÀI BẢO ĐẢM SỰ CỨU CHUỘC

*Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.—Rôma 8:16*

*Ấy chính Đức Chúa Giêxu Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết, ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. —Giăng 5:6*

## XI. NGÀI SẼ BAN SỰ SỐNG CHO THÂN THỂ HAY CHẾT CỦA BẠN

*“Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêxu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêxu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.” —Rôma 8:11*

Chữ “hay chết” có nghĩa là “bị buộc phải chết”, nói về thân thể vật lý của chúng ta. Khi Ngài ngự trong chúng ta Ngài sẽ truyền đạt sự sống (gia tăng thời gian cuộc sống của chúng ta), sức mạnh, sức khỏe, sức lực.

## XII. ĐỨC THÁNH LINH BAN NĂNG LỰC CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TA

*“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.” —Giude 20*

*“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thấy các thánh đồ.” —Êphêsô 6:18*

*Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin dâng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thổ than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. —Rôma 8:26-27*

## XIII. ĐỨC THÁNH LINH CẢM THỨC SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

*“Cả người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa, người Corét và người Arập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.” —Công 2:11*

*“Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.” —Công 10:46*

*“Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu cắt bì, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà thờ phượng (không phải “hầu việc”) Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.”—Philíp 3:3*

*“Nhưng nếu anh em được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì anh em chẳng hề ở dưới luật pháp. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là không đạo đức về tình dục, ô uế, trụy lạc, thờ hình tượng, ma thuật, ghen ghét, bất hòa, ghen tu, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái và lòng đố kỵ (ghen tị); say sưa, chè chén trác táng, cùng các sự khác giống như vậy, tôi đã nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai sống như vậy sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời.”—Êphêso 5:18-19*

*“Đức Chúa Trời là thần linh nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh và lễ thật mà thờ phượng.”—Giăng 4:24*

#### XIV. ĐỨC THÁNH LINH Ở TRÊN CHÚNG TA BAN QUYỀN NĂNG ĐỂ HẦU VIỆC

##### **A. Xức dầu Người hầu việc Chúa**

1. Xuất 30:22-23
2. Lêviký 8:10-12, 30

##### **B. Ở trên và Nói tiên tri**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Dân số 11:17, 25-29      | <b>Êndát và Mèdát “Ôi... Đức Giêhôva”</b> |
| 2. Phục 34:9                | <b>Giôsuê</b>                             |
| 3. Các Quan xét 3:10        | <b>Ốtniên</b>                             |
| 4. Các Quan xét 6:34        | <b>Ghêdêôn</b>                            |
| 5. Các Quan xét 14:6; 15:14 | <b>Sam sơn</b>                            |
| 6. I Samuên 10:6, 9-10      | <b>Saulô</b>                              |
| 7. I Samuên 16:13           | <b>Đavít</b>                              |
| 8. I Samuên 19:20-23        | <b>Những người của Saulô</b>              |

##### **C. Đổ đầy và Nói tiên tri**

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Luca 1:15-17 | <b>Giăng Báp-tít</b> |
| 2. Luca 1:35    | <b>Mari</b>          |
| 3. Luca 1:41-42 | <b>Êlisabét</b>      |
| 4. Luca 1:67    | <b>Xachari</b>       |

**D. Lời nói của Giảng Báp-tít**

Luca 3:16

**E. Kinh Nghiệm của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh**

Luca 3:21-22; 4:1, 14, 18

**F. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh**

Giăng 14:12-18

**G. Địa vị của môn đồ sau ba năm**

Luca 22:32

**H. Những biến cố ngày Chúa Phục sinh** Luca 24:1, 13, 21, 33-51**I. Sau Thập tự giá, Đức Thánh Linh Đến **BÊN TRONG****

Luca 24:45 so sánh với Giăng 20:22

**J. Đức Thánh Linh Đến **BÊN TRÊN****

Luca 24:49-51 so sánh với Công 1:1-9; 2:1-4

**K. Kết quả và Giải nghĩa**

Công 2:14-18, 33, 38-39; 4:8, 31, 33; 6:3, 5, 8

**L. Đức Thánh Linh Đến **BÊN TRÊN Những người khác****

Công 8:5-18; 9:17; 10:44; 19:1-6

**M. Nhận lãnh Đức Thánh Linh**

Luca 11:11-13

*Tương giao / Thông công => Bạn muốn thêm tương giao thông công đến bao nhiêu?*

