

TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

LTS

GIỚI THIỆU:

Mục đích của việc nghiên cứu:

- Nghiên cứu về ý nghĩa và nền tảng căn bản của Kinh Thánh về truyền giáo.
- Nghiên cứu những nền tảng về truyền bá Phúc Âm.
- Nghiên cứu về chiến lược của Chúa Jêsus và Phaolô trong Truyền bá Phúc Âm.

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

I. GIỚI THIỆU

- A. Truyền bá Phúc Âm KHÔNG PHẢI là.
- B. Truyền bá Phúc Âm là gì?
- C. Tại sao tín đồ không tham dự vào việc truyền bá Phúc Âm.

II. THẦN HỌC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

- A. Truyền bá Phúc Âm là ý tưởng của Đức Chúa Trời.
- B. Truyền bá Phúc Âm và Tân Uớc.
- C. Những từ trọng yếu trong việc Truyền bá Phúc Âm.
 - 1. Giải hòa
 - 2. Sự tha thứ tội lỗi
 - 3. Tự do

III. CÁC NỀN TẢNG TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

- A. Cốt lõi của việc truyền bá Phúc Âm.
- B. Những đòi hỏi cơ bản đối với người tín đồ trong việc truyền bá Phúc Âm.

IV. TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM QUA NẾP SỐNG

- A. Chúa Jêsus là hình ảnh tốt nhất trong việc truyền bá Phúc Âm.

1. Ngài trở thành con người để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời.
 2. Chúng ta phải trở nên giống Christ để tội nhân có thể biết Đấng Christ.
- B. Những chìa khóa cho công tác truyền bá Phúc Âm.
1. Chiến lược của Phaolô trong việc truyền bá Phúc Âm.
 2. Chiến lược của Chúa Jêsus trong việc truyền giáo.
- C. Truyền bá Phúc âm và Hội Thánh.
1. Là một mục sư.
 2. Là một Hội Thánh.

I. GIỚI THIỆU

Điều gì đến với tâm trí bạn khi bạn nghĩ đến “Truyền bá Phúc Âm”, “Truyền giảng Tin Lành”.

Những nhà truyền giảng trong những dịp trọng đại như Billy Graham.

Điều này chỉ dành cho những chuyên gia, không dành cho một Cơ Đốc nhân bình thường.

A. *Truyền bá Phúc Âm Không Phải là*

1. Không phải chỉ làm đầy ghế **nha thờ**.
2. Không phải chỉ là nhà truyền giảng đến giảng tại **vận động trường**.
3. Không phải chỉ là một hoạt động được thực hiện bởi những **mục sư** trong một ngôi nhà với một cây thập tự, được gọi là Hội Thánh.
4. Không phải là một “**chương trình**” khác trong lịch chương trình hằng năm của Hội thánh.
5. Không chỉ là bài “diễn thuyết” hoặc “**những lời**” mà thôi.

B. *Truyền bá Phúc Âm là gì?*

1. C.H. Spurgeon, nhà Truyền bá Phúc Âm và diễn giả nổi tiếng người Anh vào thế kỷ 19, đã định nghĩa như sau:
“Một người ăn mày nói với một người ăn mày khác... nơi nào để có bánh.”
Vâng, Chúa Jêsus là bánh. Chúng ta cần “ném và biết rằng Chúa là thiện lành.” —Thi thiên 34:8
2. Vị giám mục William Temple của Anh quốc đã định nghĩa Truyền bá Phúc Âm như sau:
“... Giới thiệu **Chúa Jêsus Christ** trong quyền năng của Đức Thánh Linh, hầu con người đến và đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời qua Ngài, tiếp nhận Ngài là **Cứu Chúa và phục vụ** Ngài như vị Vua trong **mối thông công** với Hội Thánh Ngài.
 - a) Nó liên quan đến việc giới thiệu tin tức **tốt lành** của Chúa Jêsus Christ.
 - b) Nó liên quan đến công việc của **Đức Thánh Linh**
 - c) Nó liên quan đến việc tiếp nhận Jêsus là Đấng Cứu Thế và là Chúa.—Giăng 1:12

d) Nó liên quan đến sự hiệp một trong môi thông công.

—Hêbơơ 10:24-25

e) Nó liên quan đến việc hầu việc Chúa.

C. Tại sao các tín đồ không tham dự việc truyền bá Phúc Âm?

1. Họ tin rằng đó không phải là công việc của họ khi họ đã trả tiền cho **mục sư** hoặc **nàng truyền bá Phúc Âm** để làm điều đó.

Vâng, không phải tất cả chúng ta được kêu gọi là nàng Truyền bá Phúc Âm, nhưng chúng ta được kêu gọi là chứng nhân. —Công vụ 1:8

2. Chính họ không **chắc** họ tin cái gì hoặc họ tin ai.
3. Họ **sợ hãi**.

II. THẦN HỌC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

A. Truyền bá Phúc Âm là ý tưởng của Đức Chúa Trời

1. Sáng 3:9— “Adam... ngươi ở đâu?”

Một Đức Chúa Trời cứu chuộc **đang tìm** kẻ lạc mất.

“Nhưng Chúa Đức Chúa Trời kêu gọi con người, ‘Ngươi ở đâu?’”

2. Sáng 3:14-15— Lời Hứa về Đấng Mêsi, một **Cứu Chúa** sẽ đến: “Giêhôva Đức Chúa Trời bèn phán cùng con rắn rằng, bởi vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị sẩy trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng! Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trộn cát dồi. Ta sẽ làm cho mày cùng người nǚ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nǚ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người.”

3. Sáng 12:1-3— Đức Chúa Trời kêu gọi **Ápraham**. Đức Chúa Trời dự định đem “hột giống” Mêsi qua Ápraham:

“Đức Giêhôva có phán cùng Ápram rằng, ‘Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.’

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.

Ta sẽ ban phước cho ngươi nào chúc phước ngươi, rửa sả kẻ nào rửa sả ngươi, và các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

4. Đức Chúa Trời **Ba ngài** quan tâm đến công việc Truyền bá Phúc Âm. Đức Chúa Cha sai Con với tin tức tốt lành và Đức Thánh Linh là Đấng

giúp đỡ trong công việc truyền bá Phúc Âm.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. —Giăng 3:16

“Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh” —Tít 3:5

B. Truyền bá Phúc Âm và Tân Uớc

1. Chữ “**Phúc Âm**” đến từ chữ Hy lạp “Evaggelion”, đây chính là chữ gốc của chữ “truyền bá Phúc Âm” trong tiếng Anh.
2. Ngày **Ngũ Tuần** là sự bùng nổ trong việc truyền bá Phúc Âm
 - 3.000 người trở lại với Chúa trong một ngày

“Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép bápêm; và trong ngày ấy có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.” —Công 2:41

Theo Công vụ 4:5, Hội Thánh đầu tiên đã tăng trưởng lên hàng ngàn người.
3. **Philíp** nhà Truyền bá Phúc Âm. Ông đã đem Phúc Âm đến cho những người Samari.
 - a) *“Vậy, những kẻ bị tản lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành. Philíp cũng vậy xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; vì có những tà ma kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết.”* —Công 8:4-8
 - b) Ông đã mở Phúc Âm cho Hoạn quan **Êthiôbi**
Công 8:26-40
“Philíp chạy đến, nghe người Êthiôbi đọc sách tiên tri Ésai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?” —Công 8:30
4. **Phiero** và Truyền bá Phúc Âm —Công 10:9-16
“Phiero vừa vào, thì Cột nay ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy.” —Công 10:25
5. **Phaolô** và truyền bá Phúc Âm:

“Trong Hội Thánh thành Antiôk có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư: Túc là Banaba, Simêôn còn gọi là Nigiê, Lusiút người Syren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hérôt cùng Saulo. Dương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Banaba và Saulo dặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.” —Công 13:1-3

Hội Thánh dân ngoại Antiôk đã tăng trưởng dưới chức vụ của Phaolô.

C. Các từ quan trọng trong Truyền bá Phúc Âm

1. Hòa Giải.

Có nghĩa là mang hai nhóm hiệp với nhau thành một.

“Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.” —II Côr 5:18-19

“Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, dặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được.” —Côl 1:22

Đức Chúa Trời là Đấng khởi xướng công tác giải hòa trong việc truyền giáo.

“Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.” —Êphêsô 2:14-16

2. Sự tha thứ tội lỗi

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội.” —Côlôse 1:13-14

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” —I Giăng 1:9

3. Sự tự do

Giăng 8:32, 36

Luca 4:18

Khải 1:5

III. CÁC NỀN TẢNG CỦA VIỆC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

A. Cốt lõi của việc truyền bá Phúc Âm

1. Nói một cách căn bản Truyền bá Phúc Âm có hai phần:

a) Công bố sứ điệp Tin Lành

i. Chúng ta phải công bố rõ ràng:

“Cầu nguyện cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.” —Côlôse 4:4

ii. Chúng ta phải cầu nguyện cho việc hiểu được Phúc Âm

“Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa dời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lọi của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” —II Côr 4:3-4

“Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao.” —Êphêsô 1:18

b) Thuyết phục để việc qui đạo xảy ra

“Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình.” —II Côr 5:11

2. Việc truyền bá Phúc Âm phải chú tâm đến Kinh Thánh hoặc giải thích bằng Kinh Thánh. —Công 8:26-35

Philíp đã giải thích Kinh Thánh cho hoạn quan Êthiôipi:

“Philíp bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Chúa Jésus cho người.” —Công 8:35

3. Việc giới thiệu Phúc Âm nên xếp đặt quanh một câu hỏi hay một **chủ đề**. —Công 17:16-34

"Phao lô đứng giữa Arêôba, nói rằng: Hỡi người Athênen, phàm việc gì ta cũng thấy người sốt sắng quá chừng." —Công 17:22

4. **Nội dung** của Phúc Âm.

Cốt lõi của Cơ Đốc giáo là **Christ**. Nó không là một tập hợp các nguyên tắc tôn giáo hay triết lý. Phaolô đã tuyên bố

"Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh." —I Côr 15:3-4

a) Jêsus Christ

- i. Ngài là **người** hoàn toàn. Ngài cũng chịu sự mệt mỏi và đói khát. —Giăng 4:6

- ii. Ngài hoàn toàn là **Đức Chúa Trời**. —Philíp 2:6

b) Nhu cầu của con người

- i. Tất cả đều **đã phạm tội**

"Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." —Rôma 3:23

- ii. **Tiền công** của tội lỗi

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta." —Rôma 6:23

c) **Sự dự phòng** của Đức Chúa Trời

"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết". —Rôma 5:8

d) Sự đáp ứng của con người

- i. **Ăn năn** - Công vụ 2:38

- ii. **Tiếp nhận**

"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." —Giăng 1:12

"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi

tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu.” —Rôma 10:9

B. Các yêu cầu cơ bản của người truyền bá Phúc Âm

1. Họ phải **tin chắc chắn** một cách **vững vàng** rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. —II Timôthê 3:16
2. Họ phải tự kết ước trong **cầu nguyện**. —Luca 18:1

IV. TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM QUA NẾP SỐNG

Giới thiệu:

“Cơ Đốc nhân và người không tin có gì chung?”

Những điều chung: ở nhà dơ, phải tắm heo, phải nuôi dưỡng con cái và bị đối xử không đúng.

Phương cách tốt nhất để truyền bá Phúc Âm không phải “chỉ nói suông song là một Hội Thánh vững mạnh và một gia đình vui vẻ.”

Cơ Đốc Nhân là dụng cụ tốt nhất để Đức Chúa Trời chinh phục người không tin Chúa.

Câu hỏi: - Bạn có phải là một Cơ Đốc nhân vui vẻ không?

- Bạn có đang sống một đời sống chiếu sáng Đấng Christ không?

A. Chúa Jêsus là gương mẫu tốt nhất cho việc truyền bá Phúc Âm

1. Ngài Đã Thành **Con Người** Để Chúng Ta Có Thể Biết Đức Chúa Trời
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữ chúng ta, đầy ơn và lẽ thật: chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ noi Cha.” —Giăng 1:14

“Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Philíp, ta ở cùng các người đã lâu thay, mà người chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao người lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi.” —Giăng 14:9

Chúa Jêsus không chỉ nói về tình yêu, sự thánh khiết, sự tha thứ...
 Nhưng Ngài đã **Minh Chứng** điều đó.

“Chúa Jêsus đã đầy đầy ân điển và lẽ thật” —Giăng 1:14

2. Chúng Ta Phải Trở Nên **Giống Đấng Christ** Để Tội Nhân Có Thể Biết **Đấng Christ**

“Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi

cũng biết được rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự gì chẳng để cho kẻ thù nghịch ngầm dọa mình.” —Philíp 1:27

Đời sống của chúng ta phải được **biến đổi** ngày càng nhiều hơn để phản chiếu Đấng Christ

“Chúng ta ai nấy đều để mặt tròn mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” —II Côr 3:18

Điều đó không tùy thuộc về việc chúng ta tranh cãi về thần học được bao nhiêu mà người ta muốn nhìn thấy chúng ta quan tâm đến người khác được bao nhiêu.

“Nếu các người yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các người là môn đồ ta.” —Giăng 13:35

Người chưa tin Chúa thích đọc **đời sống** chúng ta hơn là đọc Kinh Thánh.

“Ấy chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc.” —II Côr 3:2

B. Bí Quyết Để Truyền bá Phúc Âm

1. Chiến Lược Truyền bá Phúc Âm **của Phaolô** —I Côr 9:19-23

“Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.” —II Cô 9:22

Phải có sự “trở nên” trong công tác truyền bá Phúc Âm “cứu người”

Minh họa: Joe quan tâm đến công việc của một nhân viên điều hành một tờ báo. Anh đến thăm xưởng in của anh ta. Sau đó nhân viên này trở thành Cơ Đốc Nhân. Joe đi thăm giám đốc một công ty dầu hỏa. Joe quan tâm đến công việc của người này. Joe trở thành “người của dầu hỏa” còn ông Giám đốc trở thành Cơ Đốc Nhân.

a) Phaolô phải **linh động**

Ông đã phải quan hệ với người Do Thái với mọi luật lệ của họ, và vào lúc khác ông đã phải quan hệ với dân ngoại. Hãy hình dung những thói quen ăn uống khác biệt giữa một người Do Thái và một dân ngoại.

- b) Phao lô đã chia sẻ sự sống mình và **quan tâm** đến đời sống của những người khác.

“Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao.” —I Têsa 2:8

2. Chiến Lược Truyền bá Phúc Âm của **Chúa Jêsus** —Luca 19:1-9

Khám phá nhu cầu trước khi chia sẻ giải pháp.

Chúa Jêsus đã đáp ứng nhu cầu của Xachê. Xachê, một người thu thuế đã bị xã hội khai trừ. Chúa Jêsus đã bày tỏ tình yêu cho ông. Khi Chúa Jêsus ra khỏi nhà của Xachê, ông đã săn lòng chia phân nửa gia tài mình cho kẻ nghèo.

a) Đáp ứng **nhu cầu** của con người:

- Đối với **Nicodem**: “Ngươi phải được sanh lại”
- Đối với người phụ nữ **Samari**: “Nước sự sống”
- Đối với Chàng Trai Trẻ **Giàu Có**: “bán hết gia tài của ngươi, rồi đi theo ta.”
- Đối với **Xachê**, Chúa Jêsus đã không nói: “Hãy bán tài sản ngươi và ban một nửa cho người nghèo”. Ngài chỉ phán: “Hôm nay Ta sẽ đến nhà của ngươi”.

b) Khuôn mẫu: Chúa Jêsus sử dụng những người nam và người nữ. Ngài dành thời gian cho họ. —Mác 3:13-15

c) Chức vụ:

- Lãnh vực giáo huấn:
Chúa Jêsus dạy dỗ —Giăng 8:31-32
Hội Thánh đầu tiên dạy dỗ —Công 2:42
Phaolô dạy dỗ —Công 28:30-31
- Lãnh vực thuộc thể:
Chúa Jêsus nuôi đoàn dân đang đói —Mác 6:41
Giacô 2:16
- Lãnh vực siêu nhiên:
Chúa Jêsus chữa lành người bệnh và đuổi quỷ —Công 10:48
- Lãnh vực tâm lý:

Chúa Jēsus khuyên bảo người đàn bà Samari và đưa bà đến sự cứu rỗi —Giăng 4

C. Truyền bá Phúc Âm và Hội Thánh

1. Là Một Mục sư

- a) Là một Mục sư, hãy sử dụng mọi **cơ hội** chia sẻ Phúc Âm trong sự giảng dạy của bạn.

“Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” —Êphêsô 5:16

Bạn có thể sử dụng tình huống sau đây để chia sẻ Phúc Âm:

i. **Làm Báptem**

ii. **Lễ đăng con**

iii. **Lễ cưới**

iv. **Đám tang**

v. Thăm viếng người bệnh tại bệnh viện

vi. **Thăm viếng** nhà tín đồ

vii. Tổ chức Hội Thánh **gặp gỡ**, như buổi cắm trại gia đình

- b) Hãy có **những nhóm học** Kinh Thánh truyền bá Phúc Âm.

i. Một nhóm nghiên cứu Phúc Âm.

ii. Một nhóm nghiên cứu những điều mà những người vô tín có thể hỏi:

- Có sự sống sau cái chết không?

- Làm thế nào để nhận được sự tha tội?

- c) **Huấn luyện** các thành viên của Hội thánh bạn để đi truyền bá Phúc Âm.

“Những điều con đã nghe noi ta ở trước mặt nhiều người chúng, hãy giao phó cho mấy kẻ trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.”

—II Timôthê 2:2

- d) Có sẵn tài liệu in để thành viên bạn sử dụng. —Giăng 2:31

Khoảng 85% Cơ Đốc nhân tại châu Mỹ Latin trở thành tín đồ sau khi đọc sách hay truyền đạo đơn.

Những ích lợi của tài liệu in:

i. **Thường xuyên**

ii. **Giữ được**

iii. **Nhân bội lên**

iv. **Khách quan**

v. **Ít tôn kém**

e) Khích lệ thành viên bạn làm những công việc **lành**:

Giacô 2:14-15

Minh họa : Mục sư Steve Sjogren của Hội Thánh Vườn Nho Community tại Cincinnati khích lệ thành viên Hội Thánh làm những công việc lành như một khí cụ để truyền bá Phúc Âm. Họ rửa xe, đưa nước để lạnh cho những người chạy bộ uống dưới cái nóng của mùa hè v.v... Kết quả của việc truyền bá Phúc Âm như vậy, Hội Thánh ông đã tăng trưởng từ 30 đến 30.000 người trong khoảng thời gian sáu năm.

f) Sử dụng **âm nhạc** như một dụng cụ cho việc truyền bá Phúc Âm

I Samuên 16:23

2. Là Hội Thánh

a) Chúng ta phải cởi mở để thay đổi - Êtienne đã truyền bá Phúc Âm cách hiệu quả và đã đem nhiều người trở về cùng Đức Chúa Trời.

i. Ông đã dạy rằng Chúa không phải là tòa nhà.

ii. Ông đã nói ngược luật pháp (Công 6:13-14).

Tòa Công luận tối cao Do thái đã không mở lòng để thay đổi và họ đã nổi giận với Êtienne. Họ đã ném đá ông đến chết. Đôi khi công việc truyền bá Phúc Âm bị trở ngại vì Hội Thánh không mở lòng để thay đổi...

Minh họa: Hội thánh tại Mỹ - vào Chúa Nhật đi truyền bá Phúc Âm bằng cách phân phát chứng đạo đơn. Nhiều người đã tiếp nhận Phúc Âm và rất mở lòng ra với Đức Chúa Trời.

b) Chúng ta phải lôi cuốn “**những tín đồ**” trong Hội Thánh. Công việc của Đức Chúa Trời không bị hạn chế noi “chấp sự” hoặc những “mục sư chuyên nghiệp”.

“Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đáng Christ.” —Êphêrô 4:12

